

Kerst in de Eifel

21 december 2018 tot en met 28 december 2018







Rudie



Caroline



Ronald



Hermie



Hennie



Louis



Karel

en begeleiders



Frank



en Natasha

vieren Kerst in Heimbach in de Eifel



Dag 1

21 december 2018

Aanrijden op Heimbach in de Eifel

Vanuit Arnhem vertrekken Caroline, Hennie, Ronald en Hermie samen met Frank en Natasha naar Gennep om daar Karel, Rudie en Louis op te halen.

In de stromende regen rijden we met z'n 9-en vanaf Gennep in ongeveer 2 uur naar de Eifel. Het Landalpark in Heimbach is mooi, maar wel op een heuvel en dus moeten we klimmen en dalen. Goed voor de kuiten!

Gelukkig is het droog geworden, als we alle bagage uitladen. We kunnen de bus niet bij het huisje parkeren en daarom rijdt Natasha de bus naar het grote parkeerterrein buiten het park.

Ons huisje nummer 27 is typisch Duits ingedeeld: beneden slapen, dan wonen en dan weer een slaapverdieping.



Alle mannen – behalve Frank – slapen helemaal bovenin en de dames en Frank slapen beneden. Samen worden de koffers uitgepakt en de bedden opgemaakt.

Omdat het al 18 uur is, starten Rudie en Natasha met het maken van het eten.



Natasha roert de soep

en

Rudie snijdt en belegt de broodjes



met worst en kaas.

Aan de grote tafel kunnen we met z'n allen gezellig zitten.



Na de soep met broodjes gaan we eerst de benen strekken en wandelen we naar de promenade. Daar zien we het zwembad, de restaurants, de toeristenwinkel en de parkshop. We zijn in Duitsland, maar de man achter de kassa in de shop spreekt gewoon Nederlands, best handig.

Nadat we weer thuis zijn gekomen, nemen we eerst nog ons toetje – vla en yoghurt – en daarna hebben we heerlijke koffie met CAKE. Want Rudie is jarig: hij wordt 62 jaar!!!

Van harte gefeliciteerd en dank je wel voor de heerlijke cake. We zingen natuurlijk “Lang zal hij leven” voor Rudie.



Dag 2

22 december 2018

Kerstmarkt in Bad Münstereifel

Om 8 uur vertrekken Hennie en Natasha in de stromende regen naar de Edeka, de supermarkt in het dorp. We willen vanavond macaroni eten en dus moeten we gehakt, kaas, saus en groente kopen. Ondertussen zorgt Frank in ons huis dat iedereen schoon aan het ontbijt komt te zitten.



Na het ontbijt maken we eerst wat leuke foto's vanaf het balkon en wordt de afwas gedaan.



Rond 11 uur vertrekken we naar de kerstmarkt in Bad Münstereifel.



Wat een leuk stadje. We kijken onze ogen uit en voelen ons geld in onze zakken rammelen.



Ronald koopt een mooie rugzak, met 20 euro korting! Caroline en Karel laten een houten ontbijtplankje branden met hun favoriete namen.



Rudie koopt een mooie paarse kerstster en later koopt Caroline een rode. We hebben ondertussen dorst gekregen en nemen warme chocomel met slagroom

of capuccino.



Uiteraard shoppen we allen ook voor ansichtkaarten en we slagen goed. Hermie zoekt een engeltje en een olifantje. Ook zij slaagt in haar zoekactie. Van al dat slenteren en shoppen krijg je honger en wat is er nu lekkerder dan een Duitse Bratwurst op een Duitse kerstmarkt. Guten Appetit!



Moe, maar voldaan gaan we weer met de bus naar huis. Thuis gekomen pakt iedereen haar/zijn cadeautjes uit en worden de kaarten geschreven. In de tussentijd zijn Caroline en Natasha aan het eten begonnen. Caroline snijdt alle champignons en de paprika en Natasha begint aan de uien, gehakt en macaroni.



We smullen heerlijk, maar omdat de Bratwurst gewoon heel groot was, hebben Karel en Louis wat minder honger. Gelukkig hebben ze nog wel ruimte voor de vla en yoghurt. Hennie en Frank gaan aan de afwas en Hermie, Rudie, Karel en Natasha vertrekken naar het zwembad.

Na de afwas doen Hennie en Caroline een paar spelletjes en Caroline verbaast



iedereen, want ze wint alles!

Als de vier zwemmers met warme en rode wangen thuishkomen, zit de rest van de groep voor de TV, want het Knoop Gala is op de buis en Louis is bij de opnames geweest. Hij kan er vol trots over vertellen.



We hebben veel plezier en Rudie en Hennie wagen spontaan een dansje.



Knutseldag in de regen en uit eten!

De dag begint met een verrassing: de kerstman is geweest en voor iedereen ligt er een pakje onder de kerstboom!



Maar eerst ontbijten we met heerlijke gebakken eitjes en lekker brood.

Het gaat de hele dag regenen, dus we beginnen rustig thuis en zodra het wat droog wordt, maken we een wandelingetje over het park en gaan naar de parkshop voor wat boodschappen.

Thuisgekomen komt ook de man van de technische dienst om de CD/DVD-speler te repareren. Nu kunnen we films kijken en kerstmuziek draaien.





Om 13 uur gaan we friet met Bollo eten. Wat leuk! En lekker!



Later in de middag pakken we onze kerstcadeautjes uit!!



Caroline is verstopt achter haar kerstcadeautje.

Met een aantal cadeautjes gaan we meteen aan de slag en er wordt ook fanatiek gekleurd.



Om 17:30 uur gaan we naar het **Brauhaus** voor een heerlijke maaltijd.

Daar eten we het volgende:

Caroline	Friet met frikandel en appelmoes
Hennie	Schnitzel met champignons
Hermie	Schnitzel
Rudie	Hamburger
Karel	Schnitzel met champignons
Ronald	Schnitzel
Louis	Hamburger
Frank	Rind Pfanne
Natasha	Hamburger

Uiteraard drinken we hier wat lekkers bij. Vooral Karel geniet van zijn Duits biertje. We krijgen er ook lekker patat en sla bij.



Dag 4

24 december 2018

Wildpark Rheinland in Mechernich-Kommern

Om 8 uur gaan Rudie, Hennie en Natasha naar de Edeka, ze gaan alvast inkopen doen voor 1^e kerstdag.

Om 9 uur zijn ze terug en dan is de rest ook al wakker. Het ontbijt is weer lekker en Hennie helpt met afruimen en de afwas. Hermie was in pyjama aan het ontbijt en gaat nu eerst heerlijk uitgebreid onder de douche.

Om 11 uur rijden we in een dik half uur naar Kommern voor het Wildpark Rheinland.



Het is ondertussen droog geworden en we stappen goedgemutst het park op. De kleine dieren zoals konijnen, kippen, ezels en geiten zijn heel schattig, maar de herten die loslopen vinden we geweldig!!





In het park hebben we een kleine picknick en maken nog een leuke groepsfoto.



Na afloop kopen we uiteraard de kadoshop leeg: een paar leuke en zachte knuffels en Caroline koopt ook een mooie legpuzzel.

Om 14 uur rijden we hier weer weg en gaan we op zoek naar een leuk terras, want we hebben zin in warme chocomel. Maar we zijn vergeten dat in Duitsland 24 december een belangrijke feestdag is en de meeste cafés en restaurants sluiten om 14u. Maar niet getreurd, we rijden via een mooie route terug naar Heimbach



De burcht van Heimbach.

..... en daar is het Stadtcafé nog open: we nemen heerlijke warme chocomel en een stuk appelkoek of chocoladegebakje.



Om 16 uur zijn we weer thuis en we kruipen heerlijk weg op de bank met een boek of gaan knutselen of tekenen aan tafel.

Vanaf 17 uur gaan Caroline en Natasha aan de slag met de pannenkoeken.



Na de overheerlijke pannenkoeken – we maken drie pakken beslag op - besluit Natasha een lange, warme douche te nemen. Als zij de badkamer uitkomt, komt er zoveel stoom vrij dat de rookmelder begint te piepen. Dat is even schrikken, maar gelukkig is het na een paar seconden over.



Ondertussen zijn Hennie, Rudie, Caroline en Hermie aan tafel begonnen met Domino en daarna Memory. Fanatiek wordt er gespeeld, niemand doet voor elkaar onder. Hennie komt als winnaar uit de bus.



Vanaf half 9 komt er een concert van André Rieu op TV. Wat mooi en vooral Karel geniet met volle teugen. Bij het slotnummer dansen Louis en Karel de sirtaki, de beroemde Griekse dans.



Dag 5



25 december 2018



Eerste Kerstdag

Freilichtmuseum in Kommern

Maar eerst kerstontbijt met kerstbrood!

En de Tendens placemats.



Met onze buikjes vol vertrekken we naar Kommern, ongeveer 30 minuten rijden.



Omdat de wandelroute naar de ingang heel steil is, mogen wij met een apart busje.



Het weer is goed en de lucht heel mooi blauw. We gaan dan ook lekker aan de wandel. Wel koud, dus we moeten de handschoenen aan en de mutsen op.

We maken heel veel foto's in het museum.





In het restaurant waar we gezellig warme chocomel drinken, zijn twee poppen die allerlei bekende liedjes spelen. Rudie begint meteen mee te dirigeren.



Het kerstmenu maken we zelf en bestaat uit 4 gangen:

1	Leverworst op toast
2	Slaatje (op z'n Duits)
3	Rollade met Bratkartoffeln en sla en natuurlijk appelmoes
4	IJs of yoghurt met vruchtjes



Iedereen vindt het heerlijk en alles is schoon op. Rudie vindt het 'donders' lekker.



Frank leest na het eten uit het kerstboek van Caroline een mooi kerstverhaal voor.



Na afloop een spelletje.



Dag 6



26 december 2018



Tweede Kerstdag

Bowlen en uit eten!!

Na nog een heerlijk kerstontbijt, kijken we in de ochtend naar 'Alles is Liefde'. Ronald en Frank gaan nog even naar de supermarkt op het park, we hebben namelijk geen bier meer en Karel vindt de Duitse biertjes toch wel heel erg lekker.

We hebben trouwens een prachtige zonsopkomst.



En rond 12 uur vertrekken we naar de bowlingbaan in Niederzier bij Düren.

Er wordt fanatiek met ballen gegooid en we hebben veel plezier en juichen voor elkaar als we goed scoren. We hebben twee banen en de dames willen graag met elkaar, dus de heren komen automatisch bij elkaar.



3 CAROLINE											TTL	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
H	-	-	F	-	7	7	14	24	33		0	
C	-	7	7	7	16	17	25	25			25	
H	9	-	6	4	18	-	3	13	9		0	
	9	15	20	30	33	37					47	
NORA	3	3	-	7	-	9	6	3	5	F	-	4
	6	13	22	31	36	40	49					49

4 LOUIS											TTL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KAREI	-	7	-	-	7	24	31	39	46	54	0
RUDY	-	9	-	-	4	-	7	-	4		0
	9	9	23	27	27	34	38	38			38
LOUIS	7	-	3	8	8	-	6	-	8		0
	7	10	18	26	32	32	40				40
R	7	9	15	8	8	-	9	6	1		0
	7	16	22	30	38	47	54				54

Bij de mannen gaat Ronald als een speer en wint uiteindelijk ook met overmacht. **GEFELICITEERD!!**

Bij de dames gaan Hermie en Natasha een hele tijd samen op, maar uiteindelijk wint Natasha met 4 punten verschil.



De topper van de dag is echter Caroline, zij is de enige van ons die een **STRIKE** gooit!!! Wat goed zeg.





Via een mooie route door de bossen en over de heuvels rijden we in de zon naar de Abdij Mariawald. Het is tenslotte kerst en we willen graag allemaal even een kaarsje branden voor de mensen die niet zo veel geluk en liefde als wij hebben.



Daarna kopen velen van ons nog iets moois of lekkers bij de abdijwinkel. Vooral Ronald is erg blij met zijn kruisje aan een zilveren ketting.

Ondertussen is het 16 uur en omdat we om half zes bij de pizzeria gaan eten, gaan we richting huis voor warme chocolademelk met iets lekkers.



Hoewel de pizzeria **Bruscello** op loopafstand is, 5 minuutje wandelen, moeten we toch allemaal de jas dicht, muts op, sjaal om en handschoenen aan, want het is de hele dag al rond het vriespunt en we willen geen kou vatten.

Bij de pizzeria is er veel keus en we vinden dan ook allemaal wat lekkers. We nemen pizza's, spaghetti en lasagne. En natuurlijk een glaasje fris of een Radler erbij.





Thuis nemen we nog een heerlijk toetje, ook hiervan kunnen we kiezen: yoghurt, rijstepap of griesmeelpudding.

Dan hebben we toch echt wel het buikje vol en gaan we uitbuiken bij het Monte Carlo Kerstcircus. Later kijken we naar een kerstmuziekprogramma met een lekker bakje koffie of thee.

Winkelen en Kasteel Nideggen

Na het ontbijt gaan Hennie, Hermie, Caroline en Natasha eerst bij de parkshop nog wat boodschappen doen. Daarna vertrekken we naar het dorpje Nideggen, we willen namelijk nog wat zakgeld opmaken en iedereen wil graag naar de Action. Er wordt flink ingekocht.



De volgende stop is het kasteel van Nideggen.



Deze burcht is uit 1177!! en heel mooi. We kijken onze ogen uit.



De burcht is een ruïne, je kunt er dus niet naar binnen. Maar dat vinden wij niet erg, want het is hier prachtig.



We gaan ook nog even naar de oude kerk naast de burcht en daar laten we met z'n allen een Tendens-kerstwens achter.



Het heeft vannacht weer gevroren en zo rondlopen bij zo'n kasteel maakt ons dorstig en hongerig. We gaan dan ook naar een echte Duitse bakker: een Conditorei en daar nemen we warme chocomel en een uitsmijter – in Duitsland noemen ze dit een Strammer Max – of een tosti of een broodje pastei en Caroline gaat voor de warme wafel met kersen. Lekker smikkelen hoor.



Na de lunch wandelen we door het historisch centrum van Nideggen.



Het is een mooi oud stadje en er worden vele foto's gemaakt. Via een leuke omweg gaan we terug naar ons huisje.

Bij de thee met koekjes bespreken we de vakantie. Iedereen krijgt de Tendens placemat en de vakantieherinnering en mag zeggen hoe hij of zij de vakantie heeft ervaren.

Het Wildpark vond iedereen erg leuk. Daarnaast komt het zwemmen en het lekkere eten, zowel ontbijt als avondeten. Ook wordt aangegeven dat de groep zo gezellig was. Het bowlen en samen spelletjes doen, heeft ook iedereen veel plezier gegeven. Caroline geeft nog aan dat zij goed geslapen heeft en Louis wil graag ook applaus voor Frank en Natasha. Eigenlijk heeft iedereen de hele week leuk gevonden.

Om half zeven komt Frank terug met een enorme zak patat en kroketten en frikandellen: smullen maar!



Na het toetje van Duitse griesmeelpudding of Duitse rijstepap willen Rudie en Hennie namens de groep iets zeggen. Ze willen graag Frank en Natasha bedanken voor alle goede zorgen, het lekkere eten, de mooie busritjes en dat we ook weer elke dag veilig zijn thuisgekomen. De groep heeft geld ingezameld en willen Frank en Natasha dat graag als bedankje aanbieden. Frank en Natasha waarderen dit gebaar, maar geven ook aan dat zij als vrijwilligers geen geld mogen aannemen. We besluiten met z'n allen dat het bedrag van 30 euro

wordt gedoneerd aan



DANK JULIE WEL!

De avond wordt afgesloten met:



Dag 8

28 december 2018

Helaas, de vakantie zit er op

We staan vroeg op en eten een broodje uit het vuistje met een kopje koffie of thee. De koffers zijn gisteravond al ingepakt, maar zo'n huisje weer leeg en schoon achterlaten is altijd even hard werken.

Om 10 uur rijden we weg en de route gaat eerst naar Gennep, waar we Rudie, Louis en Karel naar huis brengen. Dag jongens, het was heel gezellig met jullie.

Daarna rijdt de bus door naar Arnhem, waar Hermie, Hennie, Caroline en Ronald worden opgehaald.

Beste Caroline, Hermie, Hennie, Rudie, Ronald, Karel en Louis, wij vonden het met jullie allen een hele leuke vakantie en tot volgend jaar in 2019 bij Tendens Vakanties!

Hartelijke groeten en gelukkig nieuwjaar van

Frank en Natasha



Verslag en foto's : Natasha Benjamins
Eindredactie : Frank Wittens
Arnhem, 4 januari 2019

